

...gekozen als 'Brief met
...vergeet dus niet je contactgegevens te vermelden!



Hoi,

Na een lange zoektocht naar een maatje zag ik negen jaar geleden op internet een prachtige hond uit Spanje staan. Direct was ik verliefd op zijn blik en prachtige ogen. Die zeiden me: deze hond hoort bij mij. Ik nam contact op met het asiel waar hij verbleef. Na enkele gesprekken kwam het verlossende woord: Willy mocht naar Nederland komen. Hij kwam dan eerst even in een gastgezin, om te wennen.

Daar ging ik hem opzoeken en met hem wandelen. Zo kregen we al snel een mooie verbinding samen. In december 2015 heb ik hem opgehaald en in 2016 zijn we samen aan de opleiding voor buddy-hulphond begonnen. Wat ben en was ik trots op deze kanjer! Hij pakte alles zo goed op. En ik merkte dat hij dit werk heel goed zou kunnen doen.

Een jaar later mochten we dan ook op examen. Iets wat vooral ik heel erg spannend vond, maar Willy niet. Hij deed al zijn taken alsof hij nog nooit anders had gedaan. En dan te weten dat hij van tevoren nog nooit in een huis had gewoond. We zijn glansrijk geslaagd; de letter L van leerling mocht van zijn dekje en we zijn nu echt een team. Dankzij hem heb ik nauwelijks meer hulp nodig. Eerst wel, door mijn complexe

PTSS. Daarbij heb ik ook chronische migraine en clusterhoofdpijn. En hoewel hij daar niet voor is opgeleid, pikt hij ook feilloos op als er bij mij een aanval gaat komen.

Ik ben daarom superdankbaar, maar vooral heel erg trots op wat hij voor me doet. Hij is mijn alles. In goede, maar zeker ook in minder goede tijden. We zijn zielsverwanten, en dat mag de hele wereld weten.

Zo zie je maar dat ook een buitenlandse zwerfhond een heel mooi leven kan hebben, zelfs een leven als hulphond. Willy en ik hebben elkaar gered. Hij zal over twee jaar met pensioen gaan, en daarna lekker bij ons blijven. En zijn opvolger zal heel welkom zijn.

Lieve groet, Ineke en Willy

ik steeds
Vele leuke
voorbij zien
chowchow.
Finn, van
rijke,
deugend!

lder

